

Regen, hagel (december 2008)

Tekst en muziek:
Peter R. van der Zwan



1. Re - gen, re - gen; nu zijn de stra - ten nat!
2. Ha - gel, ha - gel, nu zijn de stra - ten glad.



Het glimt en het spie - gelt Dat is me e - ven wat!
Ik glij' en ik glib ber. Straks val ik op mijn gat!



Op de stoep ligt een he - le gro - te plas.
Al - le au - to's, die doen het rus - tig - aan.



Ik heb m'n laar - zen aan en krijg spet - ters op m'n jas.
Ze rij - den heel voor - zich - tig en ik blijf lek - ker staan.